



## ΑΙ ΜΑΙΑΙ ΚΑΙ Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

Ἔπο

Miss NORA DEANE

Διευθυνοῦσας τοῦ Μαιευτηρίου τοῦ Bristol  
καὶ Ἐπιτίμου Προέδρου τῆς Δ.Σ.Μ.

Δυνατὸν νὰ τεθῆ τὸ ἐρώτημα: Διατί πρέπει νὰ ἔχωμεν Διεθνή Συνομοσπονδίαν Μαιῶν; Εἶναι χρήσιμον τὸ ἔργον τῆς; Εἶναι ἀναγκαῖα;

Διὰ νὰ ἀπαντήσωμεν πρέπει νὰ διερωτηθῶμεν: ποῖον εἶναι τὸ ἔργον τὸ ὁποῖον ἀνέλαβε νὰ ἐπιτελέσῃ ἡ Διεθνῆς Συνομοσπονδία Μαιῶν;

Ἐν πρώτοις, αὕτη ἔχει μακρὰν ἱστορίαν. Ἀπὸ τοῦ 1900 αἱ Μαιαὶ συνηγῶντο ἐπὶ διεθνοῦς ἐπιπέδου, ἀρχῆς γενομένης δι' ἐνόου Συνεδρίου συνελθόντος ἐν Βερολίῳ τὸν Αὐγούστου τοῦ ἔτους ἐκείνου καὶ εἰς τὸ ὁποῖον ἀντιπροσωπεύθησαν ὀκτῶ εὐρωπαϊκαὶ χώραι.

Κατὰ τὸ Συνέδριον τοῦ 1954, ὁπότε διὰ πρώτην φορὰν ἡ ἀντιπροσώπευσις ἦτο τῶ ὄντι παγκοσμία, ἡ ἐπικρατήσασα γενικὴ ἰδέα ἦτο «Ἡ Οἰκογένεια».

Δὲν ἦτο αὕτη νέα τις ἀντίληψις τῶν διεθνῶν εὐθυνῶν μας, διότι τὰ πρακτικὰ τῶν εἰς τὸ παρελθὸν γενομένων διεθνῶν συνελεύσεων σαφῶς μαρτυροῦν, ὅτι αἱ ἐθνικαὶ ὀργανώσεις τῶν Μαιῶν ἐδέχοντο τὸν ὀρισμὸν τῆς μερίμνης τῆς μητρότητος ἐν τῇ εὐρυτάτῃ του ἐννοίᾳ.

Ἡ ὑπ' ἀρ. 51 Ἐκθεσις τοῦ Παγκοσμίου Ὁργανισμοῦ Ὑγείας ὥρισε τὴν μέριμναν τῆς μητρότητος ὡς ἑξῆς:

«Σκοπὸς τῆς μερίμνης τῆς μητρότητος εἶναι νὰ ἐξασφαλίσῃ τὴν διατήρησιν καλῆς ὑγείας πάσης ἐγκύου καὶ θηλαζούσης μητρός, τὴν ὑπ' αὐτῆς ἐκμάθησιν τῆς τέχνης τῆς μερίμνης τοῦ παιδιοῦ, τὸν ὀμαλὸν τοκετὸν, καὶ τὴν γέννησιν υγιῶν παιδιῶν. Ἡ μέριμνα τῆς μητρότητος ἐν

τῇ στενωτέρᾳ ἐννοίᾳ συνίσταται εἰς τὴν μέριμναν τῆς ἐγκύου γυναικός, τὸν αἰσιον τοκετὸν, τὴν μετὰ τὸν τοκετὸν ἐξέτασιν τῆς, τὴν μέριμναν τοῦ νεογεννήτου καὶ τὴν διατήρησιν τῆς ἐκκρίσεως τοῦ γάλακτος. Ἐν τῇ εὐρυτέρᾳ ἐννοίᾳ, ἀρχίζει πολὺ ἐνωρίτερον διὰ μέτρων ἀποσκοποῦντων εἰς τὴν προαγωγὴν τῆς ὑγείας καὶ εὐημερίας τῶν νέων οἱ ὁποῖοι δυνατὸν νὰ καταστοῦν γονεῖς καὶ νὰ τοὺς βοηθήσουν νὰ ἀναπτύξουν ὀρθὴν ἀντίληψιν τοῦ οἰκογενειακοῦ βίου καὶ τῆς θέσεως τῆς οἰκογενείας ἐν τῇ κοινωσίᾳ. Θὰ ἔπρεπεν ὡσαύτως νὰ περιλαμβάνῃ καθοδήγησιν εἰς τὴν τέχνην τοῦ γονέως καὶ εἰς τὰ προβλήματα τὰ συνδεόμενα μὲ τὴν στειρότητα καὶ τὸν οἰκογενειακὸν προγραμματισμὸν.»

Βλέπετε λοιπὸν ὅτι σήμερον αἱ Μαιαὶ ἔχουν μεγάλας εὐκαιρίας καὶ μεγάλας εὐθύνas.

Γνωρίζομεν ὅτι τὰ ἰδιαίτερα προβλήματα ἐκάστης χώρας δυνατὸν νὰ διαφέρουν, γενικῶς ὁμως εἰπεῖν αἱ βασικαὶ τῶν ἰδέαι εἶναι αἱ αὐταί.

Ποῖαι εἶναι αἱ πραγματικαὶ ἀνάγκαι τῆς οἰκογενείας καὶ πῶς πρέπει νὰ ἀντιμετωπίζωνται; Τί δύναται νὰ γίνῃ πρὸς ἐνίσχυσιν τῶν δεσμῶν τοῦ οἰκογενειακοῦ βίου; Ποῖος εἶναι ὁ καλύτερος τρόπος μητρικῆς καὶ παιδικῆς μερίμνης εἰς κάθε χώραν; Τί δύναται νὰ πράξῃ τὸ ἐπάγγελμα τῶν Μαιῶν πρὸς βελτίωσιν τῶν ὑπηρεσιῶν τούτων; Ποῖα εἶναι ἡ θέσις τῆς Μαιῆς εἰς τὰς ὑπηρεσίας αὐτάς; Πῶς δύναται ἡ Μαῖα νὰ ἐπιτελῇ τὸ ἔργον τῆς καλύτερον καὶ πῶς νὰ διακρίνῃ τὴν δρᾶσιν τῆς ἐντὸς

τοῦ ἐπαγγέλματος τὸ ὁποῖον ἐξέλεξε; Ποία δέον νὰ εἶναι ἡ σχέσις μεταξὺ τῆς Μαΐας καὶ τῶν ἄλλων ἐπαγγελματικῶν λειτουργῶν τῶν μεριμνῶντων διὰ τὴν «οἰκογενεϊαν»; Τί εἶδους γυναῖκας θέλομεν νὰ προσελκύσωμεν εἰς τὸ ἐπάγγελμα; Ποῖον τὸ ἐπίπεδον παιδείας καὶ μορφώσεως τὸ ὁποῖον πρέπει νὰ ἔχουν; Τί ἐκπαίδευσις χρειάζεται; Τί ἐπίπεδον διαβιώσεως δύνανται νὰ ἀναμένουν; Τίνι τρόπῳ δύνανται τὸ ἐπάγγελμα νὰ ἀσκήσῃ ἐπιρροὴν ἐπὶ τῶν ἐκπαιδευτικῶν προγραμμάτων καὶ νὰ συμβάλῃ εἰς τὸ νὰ τὰ φέρῃ πλησιέστερον πρὸς τὴν πραγματικότητα; Τί μεταβολαὶ πρέπει νὰ ἐπέλθουν εἰς τὴν νομοθεσίαν καὶ πῶς δύνανται αὗται νὰ πραγματοποιηθοῦν;

Ἡ ἐπὶ τῆς Μαιευτικῆς Ἐπιτροπῆ Ἐμπειρογνομόνων τοῦ Παγκοσμίου Ὁργανισμοῦ Ὑγείας ὅσον ἀφορᾷ εἰς τὴν νομοθεσίαν εἶπε τὰ ἑξῆς:

Σκοπὸς τῆς νομοθεσίας εἶναι ἡ προστασία τῶν ἀσθενῶν (μητρὸς καὶ τέκνου) καὶ τῆς λειτουργοῦ. Ἔπεται, ὅθεν, ὅτι ἡ νομοθεσία δέον νὰ προβλέπῃ:

1) τὴν διατήρησιν ἐπαρκοῦς ἐπιπέδου ἐκπαιδεύσεως καὶ ἐξετάσεων,

2) τὴν ρύθμισιν καὶ ἐπίβλεψιν τῆς ἀσκήσεως τοῦ ἐπαγγέλματος,

3) τὴν προστασίαν τῆς καταστάσεως καὶ τοῦ τίτλου τῆς Μαΐας.

Ὁ Καθηγητῆς Eastman, ὅστις ἦτο Πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς Ἐμπειρογνομόνων ἡ ὁποία συνένταξε τὴν περὶ Μεριμνης τῆς Μητρότητος Ἐκθεσιν τοῦ Παγκοσμίου Ὁργανισμοῦ Ὑγείας καὶ ὅστις ἐξεφώνησε τὸν ἐναρκτήριο ἄρθρον εἰς τὸ Συνέδριον τοῦ 1954, μᾶς ὑπενθύμισεν ὅτι:

«Ἡ Ἐπιτροπῆ ἀντιλαμβάνεται ὅτι εἰς πλείστας περιοχάς, διὰ νὰ ἐπέλθῃ ταχεῖα βελτίωσις εἰς τὴν μέριμναν τῆς μητρότητος, θὰ παραστῇ ἀνάγκη τῆς ἀναγνωρίσεως τοῦ ρόλου τῶν μὴ ἐκπαιδευμένων ἢ μερικῶς ἐκπαιδευμένων ἐντοπίων Μαιῶν, οὕτως ὥστε νὰ κάμωμεν καλύτεραν χρῆσιν τῶν ὑπηρεσιῶν των. Τὸ πρόγραμμα ἐκπαιδεύσεως τοῦ προσωπικοῦ τούτου πρέπει νὰ καταρτισθῇ οὕτως, ὥστε νὰ ἀνταποκρίνεται εἰς τὰς ἀνάγκας τῆς ἐνδια-

φερομένης χώρας. Ἡ ἐκπαίδευσις τῆς ἐντοπίας Μαΐας πρέπει νὰ θεωρῆται ὡς προσωρινὸν μέτρον, παραλλήλως δὲ νὰ γίνῃ ἐναρξίς καὶ τοῦ μακροπροθέστου προγράμματος τῆς ἐν καιρῷ ἀντικαταστάσεως τῆς ἐντοπίας Μαΐας διὰ μαιευτικοῦ προσωπικοῦ καλῶς ἐκπαιδευμένου, οὕτως ὥστε ἐντὸς ὀρισμένου χρονικοῦ διαστήματος νὰ ὑπάρξῃ ἐπαρκὴς ἀριθμὸς μὲ προσόντα διὰ τὴν μαιευτικὴν ὑπηρεσίαν καὶ τὴν ἐπίβλεψίν της.»

Εἶπεν ἐπίσης ὅτι:

«Ἐὰν αἱ Μαῖαι πρόκειται νὰ ἐπιτελέσουν ὑψίστην λειτουργίαν ἐν σχέσει πρὸς τὴν παγκοσμίαν γεινήν, ἡ διδασκαλία εἶναι τὸ κύριον ἔργον τὸ ὁποῖον συμπλέκεται μὲ τὸ θέμα. Αἱ μητέρες πρέπει νὰ διδαχθοῦν τὰ στοιχεῖα τῆς σωματικῆς καὶ διανοητικῆς ὑγιεινῆς. Εἰς οικονομικῶς ὑπαναπτύκτους χώρας αἱ λαϊκαὶ Μαῖαι πρέπει νὰ διδαχθοῦν τὰς γενικὰς ἀρχὰς τῆς ἀσφαλοῦς μερίμνης τῆς μητρότητος καὶ τὰ στοιχεῖα τῆς ὑγιεινῆς. Τὸ κύριον πρόσωπον εἰς τὴν πρακτικὴν ἀνάπτυξιν καὶ τὴν ἄμεσον ἐπίβλεψιν τοιούτων προγραμμάτων, ἀκόμη δὲ καὶ ὁ βασικὸς διδάσκαλος, δέον ἀπαραιτήτως νὰ εἶναι αἱ τελείως ἐκπαιδευμέναι Μαῖαι ὅπως σεῖς. Εἴσθε ὁ πυρὴν, τὸ ἐκ τῶν ὧν οὐκ ἄνευ τοῦ ὄλου ἐγχειρήματος. Εἶναι λοιπὸν περιττὸν νὰ λεχθῇ ὅτι εἰς τὴν κηδεμονίαν καὶ ἐκπαίδευσιν ἀρίστων Μαιῶν δέον νὰ ἀποδοθῇ μεγαλυτέρα σημασία. Ἡ ἐναρξίς, ὀργάνωσις καὶ γενικὴ ἐπίβλεψις τοιούτων προγραμμάτων δέον νὰ εἶναι τριπλῆ εὐθύνη: τοῦ ἐπαγγέλματος τῆς Δημοσίας Ὑγείας, τοῦ ἐπαγγέλματος τῆς Μαΐας καὶ τοῦ ἐπαγγέλματος τοῦ Μαιευτῆρος. Οὔτε ἡ μία μόνη οὔτε δὲ καὶ οἱ δύο τῶν ὁμάδων τούτων δύνανται μόναι των νὰ πλησιάσουν κἂν τὸν μέγαν μᾶς ἀντικειμενικὸν σκοπὸν.»

Ἡ Διεθνῆς λοιπὸν Συνομοσπονδία τῶν Μαιῶν δέον νὰ ἀσχολῆται μὲ τὴν Μαιευτικὴν καὶ τὴν Μαῖαν ἐπὶ τοῦ ἐπιπέδου αὐτοῦ. Ἐπιζητεῖ νὰ προαγάγῃ τὴν ὑγίαν καὶ εὐημερίαν τῆς οἰκογενείας καθ' ἅπασαν τὴν Γῆν.

Τὸ Καταστατικὸν ὀρίζει ὅτι: «Οἱ σκο-

ποι τῆς Συνομοσπονδίας εἶναι : Νὰ προαγάγη μεταξύ τῶν ομάδων-μελῶν τῆς τὴν γνῶσιν καὶ τὴν καλὴν κατανόησιν πάντων τῶν προβλημάτων τῶν σχετιζομένων μὲ τὴν ἀναπαραγωγὴν καὶ τὰς γεννήσεις. Νὰ βοηθήσῃ τὰς ἐθνικὰς ομάδας εἰς τὴν μεταξὺ τῶν συνεργασίαν πρὸς τὸν σκοπὸν τῆς προαγωγῆς τῆς οἰκογενειακῆς ὑγιεινῆς, τῆς βελτιώσεως τοῦ ἐπιπέδου τῆς μερίμνης τῆς μητρὸς καὶ τῆς ἀναπτύξεως τῆς ἐκπαίδευσως καὶ τῆς ἐπαγγελματικῆς θέσεως τῶν Μαϊῶν. Νὰ προμηθεύσῃ τὰ μέσα τῆς ἐπικοινωνίας μεταξύ τῶν Μαϊῶν τῶν διαφόρων ἐθνότητων καὶ ἄλλων διεθνῶν ὀργανισμῶν. Νὰ δημιουργῇ εὐκαιρίας πρὸς συζήτησιν θεμάτων σχετιζομένων μὲ τὰς κοινωνικὰς πλευρὰς τῆς Μαιευτικῆς καὶ τὴν πρόοδον τῶν Μαϊῶν. Νὰ διατηρῇ μέσα διὰ τὴν προαγωγὴν διεθνοῦς κατανοήσεως καὶ τὴν ἀνταλλαγὴν διεθνοῦς φιλοξενίας. Νὰ ἰδρῦσῃ κέντρον πληροφοριῶν, κέντρον συλλογῆς ἐπισήμων στοιχείων καὶ συνδέσμου καὶ νὰ φροντίξῃ διὰ τὴν μελέτην προβλημάτων τὰ ὁποῖα ἀναφέρονται εἰς τὸν ἐπαγγελματικὸν βίον τῆς Μαίας.»

Μολοντί μὴ ἀναμειγνυμένη εἰς τὰς ὑποθέσεις τῶν ἐθνικῶν ὀργανώσεων, ἡ Συνομοσπονδία πρέπει νὰ ἐνδιαφέρεται διὰ τὸ καλὸν ἐκάστης, νὰ μοιράζεται μετ' αὐτῶν γνώσεις καὶ νὰ παρέχῃ τὴν ἀρωγὴν τῆς ὁσάκις τῆς ζητεῖται. Μαζὶ δυνάμεθα νὰ πράξωμεν πολλὰ πρὸς βελτίωσιν τῶν συνθηκῶν τῆς μαιευτικῆς ὑπηρεσίας.

Τὸ Ἀρχηγεῖον τῆς Συνομοσπονδίας δεόν νὰ εἶναι τὸ κεντρικὸν σημεῖον τῆς ἀνταλλαγῆς πληροφοριῶν μεταξύ τῶν ἐθνικῶν ὀργανώσεων περὶ πάντων τῶν πρὸς τὸ ἐπάγγελμά μας σχετιζομένων προβλημάτων. Θὰ ἤθελα νὰ ἔβλεπα πολὺ μεγαλύτεραν ἀμοιβαιότητα μεταξύ τῶν κρατῶν. Ἔχομεν νὰ διδασθῶμεν πολλὰ ὁ εἰς ἀπὸ τὸν ἄλλον, καὶ ἡ ὀργάνωσις Διεθνῶν Συνεδρίων κατὰ κανονικὰ διαστήματα μᾶς δίδει θαυμασίας εὐκαιρίας νὰ γνωρίσωμεν τὰς συναδέλφους μας ἄλλων χωρῶν, νὰ μάθωμεν τὰ προβλήματα τῶν καὶ νὰ μοιρασθῶμεν μετ' αὐτῶν τὰ ἰδικὰ μας. Ἐπίσης δυνάμεθα νὰ συζητήσωμεν θέμα-

τα ἀρχῆς σχετιζόμενα μὲ τὸ ἐπαγγελματικὸν μας ἔργον.

Ἡ Συνομοσπονδία πρέπει νὰ δύναται νὰ συσχετίξῃ καὶ ἐκφράξῃ τὰς γνώμας τῶν Μαϊῶν ἐπὶ διεθνοῦς ἐπιπέδου.

Αἱ ἐθνικαὶ ὀργανώσεις πρέπει νὰ μελετήσουν τὴν Ἐκθεσιν περὶ Μερίμνης τῆς Μητρότητος τοῦ Παγκοσμίου Ὄργανισμοῦ Ὑγείας καί, μέσῳ τῆς Συνομοσπονδίας, νὰ συμβάλουν εἰς τὴν βελτίωσιν τοῦ ἐπιπέδου τῆς μερίμνης μητρὸς καὶ παιδιοῦ εἰς ὅλον τὸν κόσμον.

Ἡ Συνομοσπονδία πρέπει νὰ μελετήσῃ τὰς προτάσεις τῆς περὶ Ἐκπαίδευσως τῶν Μαϊῶν Ἐκθέσεως τῶν Ἐμπειρογνομῶνων τοῦ Παγκοσμίου Ὄργανισμοῦ Ὑγείας καὶ νὰ συμφωνήσῃ ἢ νὰ διαφωνήσῃ μὲ τὰς διαγραφόμενας ἀρχάς.

Ἡμεῖς αἱ εἰς τὰς δυτικὰς χώρας, πού ἔχομεν καλῶς ἀνεπτυγμένας ὑπηρεσίας δημοσίας ὑγιεινῆς καὶ ὑψηλὸν βαθμὸν περιθάψεως τοῦ ἀσθενοῦς, πρέπει νὰ διευρύνωμεν παγκοσμίως τὴν γνῶσιν καὶ τὴν συμπάθειάν μας διὰ τὰ προβλήματα πού κεῖνται ἐνώπιον τῶν συναδέλφων μας εἰς τὰς ὀλιγώτερον ἀνεπτυγμένας χώρας, αἱ ὁποῖαι ἔχουν νὰ λύσουν προβλήματα τοιοῦτου μεγέθους.

Γνωρίζομεν ὅλοι ὅτι ἐπὶ 80 περίπου ἑκατομμυρίων γεννήσεων κατ' ἔτος, πλεόν τῶν 75% γεννῶνται ὄχι μὲ τὴν βοήθειαν ἱατρῶν, Μαϊῶν ἢ ἐκπαιδευμένων νοσοκόμων, ἀλλὰ ἐντελῶς ἀνεκπαιδευτῶν προσώπων, τὰ ὁποῖα, κατὰ τὸ πλεῖστον, εἶναι καὶ ἀγράμματα, βυθισμένα εἰς τὴν δεισιδαιμονίαν καὶ τὴν ἀβυσσαλέαν ἄγνοιαν καὶ τῶν ἐλαχίστων ἀκόμη στοιχείων τῆς καθαριότητος καὶ τῆς ἀσφαλοῦς μερίμνης τῆς μητρότητος;

Ἐλέχθη ὅτι αἱ δυνατότητες τῆς Μαίας ἐξικνοῦνται πολὺ πέραν τῆς ἱκανότητός της νὰ βελτιώσῃ τὴν μέριμναν τῆς μητρότητος, διότι ἀπολαμβάνει εἰς βαθμὸν μεγαλύτερον οἰουδήποτε ἄλλου δημοσίου λειτουργοῦ τὴν ἀγάπην, τὴν ἐκτίμησιν καὶ τὴν ἐμπιστοσύνην τοῦ κοινοῦ τὸ ὁποῖον ὑπηρετεῖ, καὶ ἡ ἐπιρροή της εἶναι κατ' ἀναλογίαν μεγαλυτέρα. Τὸ κατ' ἐμέ, πιστεύω ὅτι τὸ μυστικὸν τῆς ἐπιρροῆς τῆς

Μαίας εὑρίσκεται εἰς τὴν εὐλάβειαν τῆς ζωῆς, τὸν σεβασμὸν τοῦ προσώπου καὶ τὴν πίστιν τῆς εἰς τὴν σπουδαιότητα τοῦ ἀτόμου.

Σήμερον, ὁπότε χῶραι καὶ λαοὶ φαίνεται νὰ ἔχουν καταστήσει πεσοὶ τῆς πολιτικῆς τῆς δυνάμεως, ὑπάρχει μεγαλύτερα ἀνάγκη νὰ τονισθῇ ἡ ἱερότης τῆς ζωῆς, τοῦ θείου τούτου δώρου.

Εἰς ὁλόκληρον τὸν κόσμον ὑπάρχει ζήτησις ὑψηλοτέρου ἐπιπέδου διαβίωσης καὶ τῶν εὐεργετημάτων τοῦ δυτικοῦ πολιτισμοῦ, αἱ πνευματικαὶ ὅμως ἀξίαι εὐρίσκονται εἰς χαμηλὸν ἐπίπεδον, ἡμεῖς δὲ αἱ Μαῖαι πρέπει νὰ ἀντιληφθῶμεν τὴν σπουδαιότητα τῆς ἐπιρροῆς τὴν ὁποῖαν διαθέτομεν ὄχι μόνον διὰ τὴν βελτίωσιν τοῦ ἐπιπέδου τῆς μερίμνης τῆς μητρὸς καὶ τοῦ παιδιοῦ ἀλλὰ καὶ τῆς δημιουργίας νέας ἀντιλήψεως τῆς ἱερότητος τῆς ζωῆς.

Εἰς τὸ ἔργον μας ἔχομεν μεγάλας εὐκαιρίας νὰ ὑποβοηθῶμεν τὸν ὀρθὸν τρόπον προσεγγίσεως τοῦ οἰκογενειακοῦ βίου καὶ τῶν εὐθυνῶν του.

Ὁφείλομεν νὰ προσέξωμεν ὥστε βελτιώνουσαι τὰς ὑπηρεσίας νὰ μὴ λησμονῶμεν τὸν ἀνθρωπισμὸν.

Ὁ Καθηγητὴς Eastman μᾶς ὑπενθύμισεν ὅτι ὁ σύγχρονος μηχανοποιημένος ὑπερπροδευτικὸς πολιτισμὸς μας ἔθεσε νέον ἐξ ὁλοκλήρου πρόβλημα μερίμνης τῆς μητρότητος, τὸν ψυχολογικὸν καὶ συναισθηματικὸν ἀντίκτυπον τῶν εἰς τὰ νοσοκομεῖα τοκετῶν. Ὁ ἴδιος, καθὼς καὶ ὁ Καθηγητὴς Nixon, μᾶς ὠμίλησαν περὶ τῆς ἀνάγκης τῆς μελέτης τῆς ψυχολογικῆς ἀπόψεως τῆς τεκνοποιίας καὶ τῆς δημιουργίας εὐχαρίστου ἀτμοσφαιρας εἰς τὰ νοσοκομεῖα καὶ τὰ θεραπευτήριά μας. Θὰ ἦτο τραγικὸν νὰ κατηγορηθῶμεν ὅτι παραβλέπομεν τὰ αἰσθήματα ἐκείνων τὰς ὁποίας ζητοῦμεν νὰ ὑπηρετήσωμεν καθ' ἣν στιγμὴν ἔχομεν τόσας προόδους εἰς τὴν περιθαλψίν τῶν ἀσθενῶν.

Πολὺ προσφυδῶς λοιπὸν τὸ θέμα τοῦ Διεθνοῦς Συνεδρίου μας τὸ 1957 ἦτο «Ὁ ρόλος τῶν Μαιῶν ἐν σχέσει πρὸς τὴν μέριμναν τῆς μητρότητος» ὡς σύνολον καὶ

ὅτι ὁ ἐναρκτήριος λόγος ἐξεφωνήθη ὑπὸ τοῦ Καθηγητοῦ J. H. Haas, τῆς Ὀλλανδίας, ὅστις ἦτο καὶ μέλος τῆς Ἐπιτροπῆς Ἐμπειρογνομῶνων διὰ τὴν ἐκπαίδευσιν τῶν Μαιῶν, καὶ ἐξ ἴσου προσφυδῶς, ὅτι μεταξὺ τῶν συζητηθέντων προβλημάτων ἦτο καὶ «Ἡ εὐθὺνη τῆς Μαίας εἰς τὰς ὀλιγώτερον ἀνεπτυγμένας χώρας», ὡς καὶ «Ἡ μέριμνα τῆς μητρότητος ἐν τῷ πλαισίῳ τῆς ὑπηρεσίας Δημοσίας Ὑγιεινῆς».

Ἐξητάσαμεν ὡσαύτως τὰς ψυχολογικὰς ἀπόψεις τῆς τεκνοποιίας, ψυχιατρικὰ προβλήματα τοῦ τοκετοῦ, μέριμναν καὶ ὀμαδικὴν διδασκαλίαν πρὸ τοῦ τοκετοῦ καὶ τὴν συναισθηματικὴν προετοιμασίαν τῆς μητρὸς.

Αἱ διασκέψεις μας περιέλαβον καὶ τὴν διάγνωσιν μερίμνης τῆς μητρότητος, εἴτε ἐπὶ τῇ βάσει κυρίως τοῦ κατ' οἶκον τοκετοῦ εἴτε τῆς νοσοκομειακῆς ὑπηρεσίας καὶ τῆς μελέτης τῆς «Ὁμάδος Μερίμνης τῆς Μητρότητος». Ἐξητάσαμεν τὴν μετὰ τὴν ἀποφοίτησιν ἐκπαίδευσιν τῆς Μαίας.

Καλῶς λοιπὸν ἀπεφασίσθη τὸ θέμα τοῦ Συνεδρίου, τὸ ὁποῖον θὰ συνέλθῃ εἰς Ρώμην τὸν Ὀκτώβριον, νὰ εἶναι «Ἡ Μαῖα ἐν τῷ κόσμῳ τοῦ μέλλοντος» καὶ νὰ προσκαλέσωμεν τὸν Καθηγητὴν τῆς Μαιευτικῆς καὶ Γυναικολογίας τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Ἰνδονησίας καὶ μέλος τῆς Ἐπιτροπῆς Ἐμπειρογνομῶνων περὶ Μερίμνης τῆς Μητρότητος καὶ τῆς Ἐκπαίδευσεως τῆς Μαίας νὰ ἐκφωνήσῃ τὸν ἐναρκτήριον λόγον.

Τὸ πρόγραμμα περιλαμβάνει μελέτας «περὶ τοῦ ἀποτελέσματος τῶν μεταβαλλομένων μορφῶν τοῦ πολιτισμοῦ ἐπὶ τοῦ ἔργου τῆς Μαίας» ὑπὸ τοὺς τίτλους:

1) Ἡ ἐπίδρασις τῶν mass media ἐπὶ τοῦ κοινοῦ, ἰδίᾳ δὲ ἐπὶ τῶν ἐγκύων γυναικῶν.

2) Ἡ ἀνάπτυξις τῶν Κέντρων Ὑγιεινῆς.

3) Ἡ ἀνάπτυξις νέων πόλεων.

4) Ἡ ἐπίδρασις τῶν κοινωνικῶν ἐξελίξεων ἐπὶ τῶν κοινωνικῶν τῶν πρωτογόνων φυλῶν.

5) Αἱ συνέπειαι τῆς ἐκβιομηχανίσεως ἐπὶ τῆς κοινωνίας τοῦ χωρίου. Αἱ συνέ-

πειαι τῶν ἐπιστημονικῶν προόδων ἐπὶ τοῦ ἔργου τῆς Μαΐας. Ὁ ἐκπαιδευτικὸς ρόλος τῆς Μαΐας ἐν σχέσει πρὸς:

- α) τὸ ἄτομον,  
β) τὴν οἰκογένειαν.

Ἐλπίζω νὰ συμφωνήσετε μαζί μου ὅτι τὸ πρόγραμμα τοῦτο καταδεικνύει ὅτι αἱ Μαῖαι τοῦ κόσμου ἀντιλαμβάνονται τὰς ἀνάγκας τῆς ἐποχῆς των καὶ εἶναι ἀποφασισμέναι νὰ ἀναλάβουν τὸ μεριδίον των εἰς τὸ ἔργον τῆς βελτιώσεως τοῦ ἐπιπέδου τῆς μερίμνης τῆς μητρότητος καὶ τοῦ παιδιοῦ εἰς ὅλον τὸν κόσμον.

Ἐπάρχει ἡ πάντοτε παρούσα ἀνάγκη νὰ ἐπεκτείνωμεν τὰς γνώσεις μας καὶ νὰ παρακολουθῶμεν τὰς νέας ἐξελιξίσεις τῆς ἱατρικῆς καὶ τῆς ἐπιστήμης.

Νέα προβλήματα ἀνακύπτουν καθημερινῶς, αἱ δὲ ἀξίαι μας δὲν πρέπει νὰ εἶναι μόνον ὑγιεῖς, ἀλλὰ πρέπει καὶ ἡμεῖς νὰ εἴμεθα ἱκαναὶ νὰ ἐκφράζωμεν τὰς ἀπόψεις μας καὶ ἀρκετὰ ἰσχυραὶ ὥστε αὐταὶ νὰ γίνωνται ἀκουσταί.

Πιστεύω ὅτι εἶναι ἀπαραίτητος ἡ ὑπαρξις ἰσχυρᾶς ἐθνικῆς ὀργανώσεως Μαιῶν εἰς πᾶσαν χώραν, ὅχι μόνον διὰ τὰς ἰδίας τὰς Μαΐας, ἀλλὰ καὶ διὰ τὸ καλὸν ὀλοκλήρου τῆς κοινωνίας. Ἐχω ἐπὶ πλεόν τὴν πεποίθησιν ὅτι, ἀνήκουσαι εἰς ἰσχυρὰν καὶ δραστηρίαν Διεθνή Ὀργάνωσιν Μαιῶν, δυνάμεθα νὰ συμβάλωμεν ζωτικῶς εἰς τὴν εὐημερίαν ὀλοκλήρου τῆς οἰκογενείας τῶν ἐθνῶν καὶ εἰς τὴν εἰρήνην τοῦ κόσμου.

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

### ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΜΑΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

#### ΠΡΟΣ

ΑΠΑΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΑΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΜΑΙΩΝ  
ΚΑΙ ΑΠΑΣΑΣ ΤΑΣ ΜΑΙΑΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Πρὸς τὴν Διοίκησιν τοῦ Συλλόγου Ἐπιστημόνων Μαιῶν Ἀθηνῶν ἐγένοντο παράπονα παρ' ἀρμοδίων προσώπων, ὅτι εἰς τὴν ὑπαίθρου ἰδίᾳ χώρᾳ παραμελεῖται ὑπὸ τῶν Ἐπιστημόνων Μαιῶν ἡ διδασκαλία τῆς Μητρικῆς Τέχνης, καθὼς καὶ ἡ διαφώτισις τοῦ κοινοῦ ἐπὶ ὑγειονομικῶν ἐν γένει θεμάτων.

Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον τοῦ Σ.Ε.Μ.Α., ἀσκοῦν τὴν ἐποπτείαν ἐπὶ τῆς κανονικῆς λειτουργίας τῶν λοιπῶν Συλλόγων τῆς Χώρας, ἐπιστὰ ἰδιαιτέρως τὴν προσοχὴν τὴν τῶν καθ' ἕκαστον Μαιῶν ὅσον καὶ τῶν κατὰ τόπους Συλλόγων Ἐπιστημόνων Μαιῶν, ὅτι τὰ ἀνωτέρω θέματα ἀποτελοῦσι διὰ τὰς Μαΐας, καὶ ἰδίᾳ τὰς ἐν ὑπαίθρῳ ἐργαζομένας, ἐν ἑκ τῶν θεμελιωδεστέρων καθηκόντων αὐτῶν, ἡ ἀκριβής, ἐπιμελής καὶ μετὰ ζήλου ἐκπλήρωσις τοῦ ὁποίου θέλει συμβάλλει τὰ μέγιστα εἰς τὴν βελτίωσιν τῶν ὄρων ἀναπτύξεως τῶν βρεφῶν τῆς ὑπαίθρου καὶ τὴν ὑπὸ ὑγεινοῦς ὁρους διαβίωσιν τῶν κατοίκων αὐτῆς.

Οἱ κατὰ τόπους Σύλλογοι, ὡς ἐγγύτερον εὐρισκόμενοι πρὸς τὰς Μαΐας τῆς ὑπαίθρου, πρέπει νὰ ἐπισύρῳσι μετ' ἰδιαιτέρας ἐπιμονῆς, δι' ἐγκυκλίων ἢ δι' ἄλλων καταλλήλων κατὰ τὴν κρίσιν των μέσων, τὴν προσοχὴν τῶν Μαιῶν ἐπὶ τῶν ἄνω θεμάτων.

Αὐταὶ δέ, ἐπὶ πλεόν τῶν μαθημάτων Μητρικῆς Τέχνης, ἄτινα δεόν νὰ διδάσκωσιν εἰς ἐπιτόκους λεχωίδας καὶ συζύγους αὐτῶν, δεόν, εὐρύνουσαι τὸν κύκλον τῆς δράσεώς των, εἰδικότερον δὲ ὅπου ἐλλείπει ἡ Ἐπισκέπτρια Ἀδελφή, νὰ προβαίνωσιν εἰς διαλέξεις εἰς καταλλήλους χώρους πρὸς τὸ σύνολον τῶν κατοίκων, ἐπὶ ὑγειονομικῶν θεμάτων ἀφορώντων ἰδίᾳ τὴν διαφώτισιν τοῦ κοινοῦ διὰ τὴν ὑπὸ ὑγεινοῦς ὁρους διαβίωσιν του.

Ἀνάπτωσιν πλήρη τοῦ περὶ τῆς «Μητρικῆς Τέχνης» θέματος θὰ εὕρητε εἰς τὸ ὑπ' ἀριθμὸν 15 τεύχος τοῦ Περιοδικοῦ «Ἐλευθώ».

Η ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΤΟΥ Σ.Ε.Μ.Α.